

LOMÉDEKLARATIONEN

ANGÅENDE DE KRISTNAS UTSATTHET I AFRIKA SÖDER OM SAHARA

Vi, undertecknade medborgare från nationer i Afrika söder om Sahara, har samlats till en konferens i Lomé, Togo, den 1–3 september 2023. Vi har diskuterat våra gemensamma erfarenheter av ojämlikhet, religiös diskriminering, religiöst våld och förföljelse. Vi är medvetna om att religiös extremism drabbar olika grupper och vi fördömer den. Men de kristna är särskilt utsatta och är de som drabbas hårdast av våldet.

Vi har därför samtyckt till denna deklaration om utsattheten för kristna i Afrika söder om Sahara. Vi är också förenade men andra som inte är närvarande men som har gett sitt stöd genom att underteckna deklarationen. Vårt mål med denna deklaration är att belysa utsattheten för kristna i Afrika söder om Sahara och söka effektiva sätt att stoppa spridningen av våld och religiös extremism.

Situationen för de kristna

Vi har kommit överens om att:

1. Människor av alla religioner, samt de som inte har en religionstillhörighet, bör kunna leva tillsammans i fred och harmoni, ett tillstånd som kräver ömsesidig respekt och tolerans.
2. Graden av förtryck som kristna utsätts för varierar mellan och inom länderna i regionen söder om Sahara. De kristnas grundläggande fri- och rättigheter kränks dock i en allt större utsträckning, och den mest extrema formen, inklusive våldsutövning, gör sig påmind i hela Afrika söder om Sahara.
3. Kristna lider på olika sätt. De mördas, både individuellt och i grupp. De utsätts för övergrepp och blir bortförda. Kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld, inklusive våldtäkt och slaveri. De terroriseras i anslutning till sina hem och jordbruksmarker vilket orsakar humanitära kriser. I en del områden har det kristna inflytandet minskat avsevärt eftersom miljontals människor har tvingats på flykt.
4. Vi har konsekvent kunnat se hur rätten att anta, inneha eller ändra sin tro och övertygelse inte respekteras tillräckligt i våra länder. I vissa delar av Afrika söder om Sahara mördas de kristna. Det finns en fara för många i att offentligt manifesteras sin religiösa tro, antingen individuellt eller i grupp.
5. Att tona ned eller förneka vår upplevda verklighet som kristna, vilket sker på nationell och internationell nivå, bidrar ytterligare till vår ångest och frustration.
6. Trosbaserade övergrepp påverkar den sociala sammanhållningen i våra länder. Effekten varierar från måttlig till hög, vilket kan kopplas till den övriga våldsutövningen i våra samhällen.
7. De främsta källorna till våld mot kristna och deras livsstil är extremistiska islamistiska grupper samt andra väpnade milisgrupper. Men även samhället i stort och den egna familjen påvisar ovilja att acceptera närstående som konverterar till kristendomen.
8. De viktigaste faktorerna som bidrar till att våldet ökar är splittringen av etniska och religiösa identiteter, socioekonomisk utsatthet, otillräckliga skyddsåtgärder från regimens sida, politisk instabilitet samt otillräcklig brottsbekämpning och straffrihet.
9. Vi anser att både den nationella och internationella mediabevakningen av våldet mot kristna i våra länder är bristfällig. I många länder är den rent av undermålig,
10. Kyrkan i Afrika söder om Sahara känner sig ensam och ohörd. Vi är bekymrade över att den universella kyrkan inte är tillräckligt medveten om de förföljda kristnas svåra utsatthet.
11. Kyrkan i Afrika söder om Sahara är inte tillräckligt enad mot förföljelsen.

Uppmaning till handling

Vi kallar på:

- 1) **Våra regeringar** att uppfylla sin rättsliga skyldighet att respektera, skydda och säkerställa grundläggande rättigheter genom att:
 - a) Undvika att främja en religion framför en annan.
 - b) Vidta åtgärder för att anta och genomföra lagar som säkerställer jämlikhet och icke-diskriminering i alla samhällsskikt.
 - c) Tillhandahålla medborgerlig utbildning, med betoning på tolerans, fredlig lösning av tvister och respekt för de mänskliga rättigheterna.
 - d) Tillhandahålla rättsmedel till offren: upprättelse, kompensation, ersättning.
 - e) Sätta stopp för straffriheten genom att ställa våldsförövare till svars.
- 2) **Kyrkan i Afrika söder om Sahara** att bli mer effektiv i stödet för kristna som hotas genom att:
 - a) Stärka sin kapacitet till att främja den förföljda kyrkans intressen genom aktiviteter som övervakning, dokumentation, rapportering och påverkansarbete.
 - b) Arbeta för att stärka och ena Kristi kropp i Afrika söder om Sahara genom åtgärder som inkluderar ett holistiskt lärjungaskap.
- 3) **Kristna runt hela världen** att ge stöd till kristna i Afrika söder om Sahara genom att:
 - a) Göra sig själva och sina samhällen medvetna om den svåra utsattheten för kristna i Afrika söder om Sahara.
 - b) Göra förföljelse av kristna till en stående punkt på dagordningen inklusive specifik bön och påverkansarbete, såväl som praktisk hjälp genom partnerskap i relevanta aktiviteter.
 - c) Förespråka för de kristna i Afrika söder om Sahara i sina egna regeringar.
- 4) **Det internationella samfundet** att erkänna den växande nödsituationen för kristna i Afrika söder om Sahara som ett hot mot internationell fred och säkerhet, och vidta konkreta åtgärder genom att:
 - a) Stödja nationella regeringar i arbetet med att bygga fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen samt främja de mänskliga rättigheterna.
 - b) Initiera och genomföra kontextualiserade åtgärder mot religiös extremism.
 - c) Prioritera problemet med förföljelse av kristna vid nationella och internationella organ som ansvarar för att upprätthålla fred och ordning samt straffrätt.